

Reeds voorlang had ik bij persoonlijke kennismaking met de Maatschappij „tot Nut van 't Algemeen” den indruk ontvangen, dat er iets valsch in haar tegenwoordige positie school. Van dien indruk, door het jongste manifest der Maatschappij niet weinig versterkt, zocht ik mij in de volgende bladzijden reken-schap te geven.

Voor het overige aanvaard ik dankbaar den nieuwen stoot, ook door deze beweging aan de onderwijskwestie gegeven. Dankbaar.... ook al leed het bijzonder onderwijs er voor het oogenblik schade bij. Niet aan toevallige combinatiën, niet aan het zwijgen van den tegenstander, maar alleen aan de onverwinnbare kracht van het volksgeweten, vraag ik de zegepraal der zaak, die ik op het harte draag. Dat men het