

2. *Dr. Kuypers colleges.*

Welken indruk de colleges van Dr. Kuypers op zijn leerlingen maakten, heeft Ds. T. Ferwerda treffelijk beschreven.

Op 29 October 1917 vierde Dr. Kuypers zijn 80sten verjaardag. Ook het Studentencorps van de Vrije Universiteit was van gevoelen, dat naast het algemeene huldeblijk aan Dr. Kuypers door leerlingen en oud-leerlingen in den vorm van een gedenkraam aangeboden, zijn jubilerend Eerelid een afzonderlijke hulde moest gebracht worden. En het meende, dat deze niet moest bestaan in het overhandigen van een oorkonde of geschenk, maar in het richten van een verzoek tot den stichter der Vrije Universiteit, dat deze een bemoedigend en aansporend woord zou schrijven voor de leerlingen der Hoogeschool, opdat aldus de band tusschen de jongeren en Dr. Kuypers en zijn medestrijders opnieuw zou worden aangehaald.

Dr. Kuypers voldeed gaarne aan dat verzoek en de hartelijke wijze waarop dit woord werd gegeven en ontvangen, is een bewijs dat de band nog steeds werkelijk bestaat. Aan Ds. T. Ferwerda werd verzocht om dat woord van Dr. Kuypers in te leiden met een woord tot herdenking van diens persoon en arbeid.

Aan hetgeen de Amsterdamsche leeraar schreef ontleenen wij het volgende. „Dat Kuypers het studentenhart door en door kende en dat hij warm voor zijn studenten voelde daarvan kan ieder zich vergewissen die zich verdiept in *Scolastica* I en II waarin het geheim en het doel van echte studie in kleurrijke taal en schitterende stijl wordt geteekend. Wie waarlijk de wetenschap lief heeft, zal zich, onder de lezing er van, het hart warm voelen worden; wie *philister*-haft, de studie slechts beschouwt als de brug tot een „baantje” zal zich leeren schamen tot diep in de ziel; wie een indruk krijgen wil van den machtigen invloed die van Kuypers op zijn leerlingen uitging, vindt hier eenigszins wat hij zoekt.

Eenigszins — want natuurlijk het gedrukte woord is toch altijd maar een zwakke weergave van de *viva vox* (levende stem). Het gaat mijn krachten te boven, den indruk ook maar eenigermate weer te geven. Toch moet er iets van gezegd; alleen maar, wie helpt mij hier aan de passende superlatieven?”

En dan begint Ds. Ferwerda met zijn indrukken weer te geven over het preekcollege op Zaterdagmiddag. Wat beteekende het voor