

L. S.

*Ongetwijfeld zullen zeer velen er prijs op stellen een herinnering te bezitten aan Dr. Kuypers laatste levensdagen en aan den dag, waarop zijn stoffelijk overschot aan de aarde werd toevertrouwd.*

*Die dag is een groote dag geweest; een dag vol weemoed; maar ook een dag vol troost; een dag waarop ons volk, uit alle oorden van het land naar de Residentie overgekomen, zijn liefde voor Dr. Kuyper zoo waardig heeft uitgesproken.*

*De dag, waarop H. M. de Koningin, en H. M. de Koningin-Moeder vóór gingen in de eere-betuiging aan wat Dr. Kuyper voor land en volk in Gods kracht heeft mogen verrichten; waarin de Regeering des lands zijn arbeid huldigend herdacht; de dag waarop ons trouwe volk, dat hij zoo lief heeft gehad, in getale van duizenden met zijn weenende kinderen om zijn groeve was verzameld en daar de woorden hoorde vol van troost en Godsvertrouwen; vol van eerbiedige bewondering en dank voor wat God ons geschonken heeft in Dr. Kuyper.*

*De uitgever heeft aan de saamstelling van dit boekken zeer veel zorg besteed; ons publiek zal het ongetwijfeld dankbaar ontvangen.*

*Amsterdam, 15 November 1920.*

R. C. VERWEIJCK.