

Wij wenschen u geluk, dat uwe taak in haar wezen, hare beteekenis voor onze jongelieden, niet afhankelijk is van hout en steen.

Arbeid met vreugde, met vrucht, ook aan het geestelijk welzijn van hen, die niet alleen in de collegekamer en niet alleen door de wetenschap, tot hunne roeping worden voorbereid.

Om uwentwil zijn wij, arbeiden wij, edele schaar van jongelingen, die in de schole der wetenschap, naar het Woord onzes Gods onderwezen wilt worden. Maar niet om uwentwil. In u bedoelen wij het welzijn des volks, de bloei der kerk, de toekomst der wetenschap, de eere onzes Gods. Van u mag worden verwacht, dat uw doel en uwe drijfveeren, met de plaats, die onze Stichting inneemt, het beginsel, dat zij belichaamt, haar roeping, hare taak, haar strijd, in overeenstemming zijn. Maar dat zal dan ook blijken, niet alleen in ernstige studie, maar ook in ware Godzaligheid. Beginselen moeten niet alleen worden belijnd en beleden, maar ook worden opgenomen en verwerkt. Beginselen vormen karakters, en beginselvastheid werkt alleen het geloof.

„Uit God en niet uit de menschen; van boven en niet van beneden.”

Ziet! dat beginsel stamt niet uit de natuur.

De belijdenis van dat beginsel zij voor u eene vrucht uwer levenservaring, de uiting van wat God u door Zijne herscheppende, bijblijvende genade heeft geleerd.

Dale Uw Geest af in deze harten, Heere God! uit wien, door wien en tot wien, alles, in ons leven, in onze studie, in onze Stichting is en zij! Werp iedere hoogte ter neder, die zich in hen, in ons, verzet tegen de kennis, de belijdenis van Uwen Heiligen naam!

Voltooi Uw werk in en door ons! Maak deze Stichting tot een bron van zegen voor de geslachten! Doe blijken dat zij Uw werk is, een instrument in Uwe hand, tot heil van Uwe Kerke! En Uwe genade zij ons dit jaar en eeuwig genoeg!