

Paulus, Gal. 2:20: „Hetgeen ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft".

Nog zou ik heerlijke gedeelten van zijn machtig aangrijpend woord kunnen meedelen, hoe hij den rijkdom van een geloofsheld als Paulus schetste tegenover de arme en ledigheid van de aanzienlijken der wereld met zijn wonderbaar Christus heeft mij liefgehad en Zichzelven voor mij overgegeven.

„He Kerkblad" van Haarlem (Ds Datema):

Nooit zal ik vergeten de eerste preek, welke ik van hem mocht horen. Het was in 1885. Te Bedum, in de mooie kerk van Ds T. Bos. Bavinck zou dien zomermiddag preeken. O, we waren zo trotsch op dien doctoer theologae en ook dankbaar den eer voor zoo groote gave. Onze ouders, die den smaad der scheiding gekend hadden, met oogen waren gegoid in die lange tagen, spraken met ons van de grote daden des Heeren. Wie had ook niet van Ds Bavinck gehoord, uit Berlijn tot ons land gekomen? En nu zou de zoon Ds Bavinck, de menschen zeiden: Is jonge Bavinck, preeken. Vol was de kerk. Meer dan vol daar stond de man, met zijn hoog voorhoofd iewat behaard gezicht, met zijn blond echte Hermannse voorkomen. Een Duitsche geleerde, een Duitsche filosoof van den eersten rang. Zacht was de stem in de voorafsprak, die Bavinck steeds gewoon was te houden, voor het grote gebed. Heel zacht eerst, bijna onhoorbaar. Dan werd het stil, schier hoearbaar stil. Het ging over den val des menschen. Den diepen val. Als tekst werd opgegeven: Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Toen first gebed, wat was dat bidden! Smeeken. Schuldbelijdenis en een smeeken om de barmhartigheden des Heeren. En toen die weglopende prediking over des menschen herstelling naar het heil in de gelijkem Gods: De verlossing staat in mijn ziel geschreven:

- I. Waarom is die herstelling noodig?
- II. Waarin bestaat ze?
- III. Hoe gaat die herstelling toe?

„De Schmol met den Bijbel" (A. J.):

Professor Bavinck was in zoo veel opzichten onze geestelijke vader. Wat tal van Christelijke onderwijzers spraken niet steeds van onzen Bavinck.

Hoe juichde het „Christelijk Gereformeerde" hart, toen we in onze Gescheiden Ketken onzen eersten theologischen doctor mochten begroeten.

Wat hope bezieldde ons gemoed toen de jonge geleerde optrad als docent aan onze Theologische School te Kampen.

Wat groeiden we in zelfbesef — neen, in 't bewustzijn van de goede gunst onzes Gods — toen onze professor door heel het land werd toegewijd bij het houden ziner eerste redevoeringen in de kleinste dorpen en in de grootste steden. Wat indruk maakte zijn „Beeld Gods in den mensch", zijn „Betoekenis van het tragische", zijn „Welsprekendheid", zijn „Schelling en Ontwikkeling".

Schrijver deszes is niet de enige geweest wiens hulpeloosheid hem toen reeds dreef tot bescheiden correspondentie over vragen van dogmatischen en paedagogischen aard. Wat waren we blij met een antwoord, hoorde en diep, altijd even welwillend, per kierende post toegezonden. Wat gevolden wij op wetenschappelijk gebied de patrijs' dier dagen, ons sterk tegenover de oppermachtige partij in 't laatst der vorige eeuw, toen we de ervaring opdeden ook paedagogisch, grond onder onze voeten te krijgen. Want men moege geensins geheel ten onrechte beweren, dat Bavinck die helft van zijn leven in de eerste plaats theolog is geweest, van den beginne aan was geen scherpziend oog noodig, om in den wijsgeertigen en

idee van het ding, maar klemt zich vast aan zijn verschijning, hezij dan deze verschijning werkelijk bestaat of alleen leeft in de fantasie. Maar de aesthetische mensch heeft voor de uiterlijke, de objectieve verschijning niet den eerbied van den wetenschappelijken of den alle geopenbaarde ding ontzien den geloovigen mensch. Hij wil de dingen zoo zien, als ze hem bekoren kunnen. Ze zijn voor hem, en ook de „gewijde geschiedenis" is voor hem, wat voor Schiller de geschiedenis was: „een magazijn voor zijn fantasie, en de dingen moeten zich laten welgevallen, dat ze onder zijn handen worden, wat hij ervan maken wil" ⁹). In de aesthetische aandoeningen is vaak de atmavangzonde de vergeestelijking van het zinnelijke; en de bezoldiging dezer zonde wordt dan maar al te dikwijls straks de verzinnelijking van het aaneen geschonden geestelijke.

En hierin blijkt reeds duidelijk, dat aesthetica en geloof, dat de zinswijze van den kunstenaar en die van den geloovige, ieder een eigen weg gaan in de „betrachting" der dingen Gods. Beiden, de geloofsmensch en de aestheticus, willen de kap der uitwendige verschijning transparant, doorzichtig zien; maar van den geloovige is dan het ideaal, dat het licht der objectieve verschijning uit het binnenste daarvan uitsdraait naar buiten en doordringt tot zijn eigen ziel; terwijl de mensch der schoonheidsaandoening met zijn eigen geesteslicht, dat uit zijn binnenste straalt, door de doorzichtige verschijning heen, wil doordringen tot de verborgen idee daarachter. En als dan beiden

psychologischen opzet zijnen studien den principelen grondlegger onzor Christelijke paedagogiek te ontdoken.

Onze verwachtingen, die van '82 dagtekenen, zijn — Gode zij dank — niet beschamend.

„Christelijk Schoolblad" (D. Wouters):

Een vriend, een wijze vriend, een vader is ons Christelijk onderwijs ontvalen.

De man met het klare verstand, de logische betoogtrant, het liefsdevolle hart, de veelomvattende kennis, is voor ons Christelijk onderwijs van thans nog niet te schatten beteekenis door zijn woord en werk.

De moeilijkste religieus-philosophische problemen kon hij met een eenvoudige helderheid, een juistheid van gewone woorden zijn hoofdets uiteenzetten, zoodat ook de minst-philosophisch onderlegde hem kon volgen.

„De Gereformeerde Kerk" (Dr J. Schokking):

Dit sterven zal in wijden kring ontroering wekken en tegelijkertijd als een ernstig verlies worden gevoeld.

Wij althans hebben behoefte daarnaar hier ter plaatse uiting te geven, wetende daarbij dijn instemming te hebben van velen onzer geestverwanten.

Alleen reeds de dank voor het ontzagelijk vele, dat hij op theologisch en godsdienstig gebied in geschrift heeft gegeven, en nagelaten zou daartoe verplichten.

Welke predikant heeft er niet meer of minder van in zijn boekenkast en gript niet met graagte naar het werk van Prof. Bavinck, dat hem over eenig onderwerp kan voorlichten.

Het is altijd zoo klaar, duidelijk, natuurlijk; zoo vanzelf-sprekend, zouden' we bijna willen zeggen.

Wel houdt het in zijn wetenschappelijke werken, bepaaldelijk in zijn Dogmatiek soms juist op, waar ge met gespannen aandacht verder zoudt willen lezen; maar ook tast ge dan op hetzelfde oogenblik de oprochte erkenning van moeilijkheden, den echten wetenschappelijken zin, die lever sober is in conclusies, dan z'ch over te geven aan phantasieën.

Maar niet meer, wij willen zelfs den indruk niet geven, alsof het mogelijk zou zijn den omvangrijken schriftelijken arbeid van Prof. Bavinck, waardoor hij ons volk niet alleen op godgeleerd, godsdienstig, kerkelijk, universitair, maar ook op school, staatkundig, maatschappelijk en letterkundig gebied gedronen heeft, in een paar volzinnes te karakteriseeren.

„Bergopwaarts" (prof. Obbink):

Als hoogleraar der Vrije Universiteit heeft Bavinck een „school" gevormd. Het is geen geheim hoezeer zijn persoonlijkheid en onderwijs daar dominante. Zijn persoonlijkheid en zijn onderwijs. Want Bavinck was niet alleen een eminent geleerde, maar ook een voor treffelijke docent en een beimmelijk, bescheiden en vroom mensch. Dat blijkt reeds uit zijn talrijke geschriften, die allen het stempel dragen van zijn vroom gemoed. Maar vooral in persoonlijke gesprekken kwam ik onder den indruk van zijn kinderlijc-orecht ziellevens. Bavinck behoorde tot die menschen, wie omgang anderen verheft en beter maakt. Wat hij deed, zal wel mawerken, want hij heeft veel geschreven — maar dat hijzelf er niet meer is, zal op allerlei terrein als een smartelijke leugte worden geveld.

Bavinck-legenden

Intusschen beginnen zich ettelijke legenden in zake Bavinck te vormen. Daartoe reken ik niet een mededeling als deze:

Een bewerking van Matthew Henry's Letterlyke en Practische verklaring is niet voorgezet, maar bleef ondanks de belangrijke voorrede steken.

trachten, in de uiterlijke verschijning de idee te grijpen, de verborgen Godsgedachte, dan hilt de geloovige, de openbarings-mensch, dat die verborgen gedachte ongerept moge blijven en het wezen der dingen ongeschonden naar hem moge komen; maar de aestheticus kent dat gebed niet. Want terwijl de geloovige, die bij openbaring leeft, het als 'n diepe smart voelt, dat de zuivere dingen Gods door z'n zondig hart bezoedeld worden, zoodra ze hem aanraken, daar is voor den man der kunst in het aanraken der schoonheidsmomenten enkel zoete vreugde; en dat het licht van zijn zielalamp de dingen in onzuiveren glans zet, daarover bekommert hij zich niet. Zoo komt de kunstenaar ook tot Christus; maar hij komt tot Hem met zijn eigen gedachten en voorstellingen; Christus is hem niet als voor den geloovige al eerst subject, werkende oorzaak, van zijn visie, doch alleen maar object. En zoo komt het, dat niet de Christus der Schriften de metamorfose in zijn denken en voelen brengt, doch dat omgekeerd onder zijn schoonheidsbelichting het Christusbeeld een metamorfose ondergaat.

En daarom is het, dat in de zaken der religie, dat dus ook in de „ervaring" van den Christus, de weg, dien God ons stelt, wel de weg is van geloof (dat dan op zijn manier weer de schoonheid ziet), maar niet de weg der bloot aestheticus genieting. In het geloof toch is er de tegenstelling met het aanschouwen, maar in het aestheticus beleven en genieten is er in principe de loslating van het geloven en het graven naar de aanschouwing; in beginsel is er gebroken met Paulus' woord: wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.

Meer succes had de Schriftverklaring met Sikkel en Blaesterveld onder den titel „Het Woord Gods" op jouw gezet.

Aldus de Kerknieuws-redacteur van de „N. R. Crt", die overigens vrijwel op de hoogte blijkt te zijn van den uiterlijken kant van Bavinck's arbeid.

Maar hier debiteret hij voor den ingewijde een enorme vergissing.

Erger maken anderen het.

Dr De Moor wijst in de „Utrechtsche Kerkbode" op een dier legenden:

„Laat ons even erbij mogen zeggen, dat het een legende is, die men hier en daar publiceert, dat Bavinck eigenlijk ter Synode meer aan de zijde van den beschuldigde dan van de kerken stond. Evenals wij had hij grote bezwaren tegen de kerkrechtelijke procedures die gevolgd was. Maar in die zaak zelve ordeerde hij evenals wij dat Neelenbos niet kon gehanhaafd worden."

En Ds. Schilder giet toorn-sloren uit over het hoofd van den schrijver van „Gereformeerde zijde" in de „N. R. Crt", die als een zijde-worm een zacht weefsel spin, een weefsel van waarheid en verdichting:

Dat de onbekende schrijver „van Gereformeerde zijde", die herhaaldelijk de liberale „Nieuwe Rotterdamsche Courant" aan leugenartikeltjes helpt, om de Gereformeerde Kerken te bestrijden, een wonderlijk gewesen heeft, en met de eischen van fatsoen 't niet nauw neemt, dat wisten we al lang.

Maar dat hij het sterven van iemand als Bavinck, dat hij den dooden mensch, niet ontziet, doch ook dien aangrijpt voor zijn Gereformeerden-bestrijding, dat wisten we nog niet. Hoewel — het ligt in de lijn. Wie zich verbergt achter een sluier, om den levenden tegenstander het antwoord te verhinderen, die heeft 't nog gemakkelijker, als hij den doode voor zijn luguber werk gebruikt, een doode, die niet meer antwoorden kan.

Toen Bavinck's lichaam nog boven aarde stond, schreef deze heer, dat Bavinck zich „behalve als hij als adviseur der Generale Synode daartoe gevoerd werden, nooit ingelaten heeft met de interne angelegenheiten der Geref. Kerken". Toch had een inzage van het lijstje van de geschriften van den hoogleraar hem anders kunnen leeren gezwegen nog van andere dingen. Maar 't doel is bereikt: Bavinck zoo ongeveer apathisch tegenover de Geref. Kerken.

Dan lezen we: „Er is in de laatste jaren van verschillende zijden op gewezen dat de predikanten, die het laatste tiental jaren door de Vrije Universiteit vooral aan de Geref. Kerken zijn aangeleverd, mannen zijn van een heel ander slag dan de ouderen en dat zij in hun uiterlijke openbaring veel overeenkomst vertoonden met de ethischen.... Al deze kenmerken tekenen hen als mannen, die voortgekomen zijn uit de school van Bavinck".

Die woorden zijn voorzichtig gesteld, voornijtiger en opzettelijker, dan men van een, die over een doode schrijft, verwachten zou. Maar ze kunnen daarom den schijn van verlachting niet afleggen. De school van Bavinck — van den man, die tegen de ethischen geschreven heeft, die naar 't getuigenis bij zijn graf doof een die 't weten kon, nog onlangs getuigde, dat alleen de Gereformeerde geloofsbeschouwing rust gaf en harmonie! Maar — 't doel is bereikt: Bavinck nu reeds zoo ongeveer anti-pathiek tegenover de Geref. Kerken.

— Waarom heeft deze stokebrand die dingen niet gezegd, toen Bavinck leefde? Hij heeft meer levensdagen bezeten en belasterd. Durfde hij dit niet? Waarom misbruikt hij Bavinck's dood om de Gereformeerden wantrouwig te maken en tegen zichzelf te verdeelen?

Is er dus niet een Christusgeheim?

Wanneer Van Veldhaizen het Christusgeheim maar zijn opvalting ontdekt in Jezus' heidspraak van de lamp, die onder het schepel of onder het bed, en de lamp, die op den standaard gezet wordt, dan zegt hij (Marcus 4:21): „het mysterie van hei Koninkrijk Gods komt binnen als een Oostersche lamp, die voorzichtig moet aangestoken worden; men houdt haar licht een oogenblik onder het schepel of het bed om de zwakke vlam te beschermen, maar straks brandt ze helder en komt ze op den standaard te staan. Wie proeft hier niet het Messiaansche geheim?" Maar in veel zekerder zin heeft ons de Schrift geleerd, dat de aestheticus ontrukking over de éclatante verschijning van den Christus als voleinden Koningsmensch, dat de aestheticus vervoering over den Christus als gianspuit in den oek tot de zinnen sprekenden bouw van het voltooide Jeruzalem Gods, nog niet mogelijk is, zoolang niet in de voleinding der eeuwen de slijmer is weggenomen van de wachtende werkelijkheden van onzen schoonen God en zijn schoonen Christus.

Kon en mocht de schoonheid haar vlucht nemen vanuit het hart der mensen, het zou anders zijn. Maar — „de schoonheid neemt hare vlucht vanuit het hart der hemelen en de schoonheid heeft tot dat hart der hemelen terug te keeren" ¹⁰).

En dat hart der hemelen is ons nog niet ontdekt. Het is nog diepe verborgenheid.

Er is nog een „Christusgeheim".

K. SCHILDER.

⁹ Vgl. H. Seeherr, „Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert", 1910, S. 26.

¹⁰ J. Jac. Thomson, „Relig. Poëzie", blz. 4