

de cijfers
die vrezen,
overtuigd
uit, de Leid-
eke.

ardigheid,
digheid diens
(behalve voor
de Kerk van

f 95216.75;
f 19507.52;
f 2148.60;
f 3707.42;

f 120578.30;
et bedrag van
achter is voor
dig het over-
I, voor Kerk
overtuigdheid,
4000 en tell-
r de gewone
30 per lid of

ijden, waariaan
verzwaard en
er niet meer
jragen kwam
en voor hen.
5.

le organisatie
het vermogen

iet even groot,
eens gepublie-
mense kleine
et gemiddelde
ook dat meer
eden het ge-
houw van den
hum rochter-
doet, en daarna
Het stelde
t echter hoo-
sultaten door
n toonen hoe

K

zeke t.a.u.,
rkhode" een
opzichtie van
h lied.

Kerklied,
rinneren kus-
vraagstuk als
terk des Hoe-
edswege, om
dat van het
jeven tot heel
ot het Kerk-

sopperd,
r maar over
n deze vraag
i het zou een
bewijzen, dat
f sterker nog
is, om op een
n Kerkdienst
het licht der
waarde do
iw vraag zit
el, dat 't nog
we om goede
; een zekere
gen, kan zeer
le goede din-
en indien zij

Ik denk van
middelmata-
rde betrekken,
zijn, en met
het dragen
(ik zog niet
principe) zoo
n ook zou
het licht
rkiedienst
sgen: „Volop
in Jezus' ver-
s' hemelglorie
vel in Jezus'-
n. En het is
niet stichten.
Alsof vele
deur voor de
En alsof het
is zou waken,
en niet moet.

ons bedoeld
, waarin het
ren huis van
n later drui-
iel hier niets
, of beter
an het recht
an de Sabbath
we bevinden

Daar is geen tekst, die rechtstreeks het vrije N.T. lied voorschrijft, en er is al evenmin een aan te wijzen, die het direct verbiedt, en even weinig een te vinden, die als zoodanig den psalmhundel als alleen wettig en geldig oplegt aan de gelovigen: particulier en kerkelijk.

Maar God heeft ons meer dan teksten geschenken, Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, meer dan teksten, die wij slechts lezen en herhalen mogen, Zijn Woord dat wij moeten bedenken, Zijn Woord, hetwelk is als een vuud dat ontstaat onder de koesterij van het volkse verstand, en een prunk van bloemen dat zoet, die wij misschien niet hebben vermoed.

Ik laat dan Hand 16:25, en 1 Cor. 14:26, en Col. 3:16, 17 en Ef. 5:20 daar, d.w.z. ik tracht niet te debatteeren over de vraag, wat we daar onder „psalm", onder „Lofzang", onder „geestelijke hederen" te verstaan hebben, en of Paulus niet de Kerkelijke bijeenkomst, maar het convenant op het oog had.

Een debat, door Schriftuitleggers van naam hier over gevoerd, kan zeer heilzaam zijn. Maar volstrekt noodig is 't voor de hangende quæstie niet. Ik laat dus die Schriftuitleggers daar, n.l. de vraag, of ze het vrije N.T. Kerklied verplichten of veroorloven.

Want het is buiten kijf mit het Woord des Heeren, dat de gelovigen ook als gemeente Gods de roeping hebben, om den Naam des Heeren te heiligen overal waar zij daartoe de gelijkheid hebben. Het derde gehod des Heeren eisch van ons, dat we Zijn Naam zullen prijzen. In het „Onze Vader" smiekt de gemeente, dat zij bekwaam worden tot een roemen van den Heere in al Zijn werken. Jezus Christus heeft ons gezegd, dat we ons licht zouden laten schijnen voor de mensen, opdat de Vader verheerlijkt werde. De Apostel van Jezus wil, dat het Woord van Christus rijkelijk in ons wonen zal, in alle wijsheid, dat we danken zullen allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den naam van Onzen Heere Jezus Christus dat door de gemeente aan de overheden en de machten in den hemel zal bekend gemaakt worden de veelvuldige wijsheid Gods.

Om ons nu hiertoe te bepalen, stellen wij de vraag, of de gemeente des Heeren den Woord gehoorzaam is, wanneer zij bij hot offeren aan God van „de varren der lippen" zich beperkt tot het gebruik van de psalmen in de kerkdienst. Komt zodoende waarlijk het prijzen van den naam des Heeren tot zijn recht, wanneer wij onder dien naam ook vervaardigen al de openbaring der genade, die in de nieuwe bedeling ons toekwam uit het Woord, en uit het Woord in ons Geref. helpden?

Indien iemand oordeelt, dat in het O.T. met name in de psalmen al de genadsopenbaring voorhanden ligt, en dat de kerk in haar dienst geen rekening behoeft te houden met 't onderscheid tuschen de belofte en de vervulling, dan vergenoeg hij zich met de psalmhundel, maar indien het waar is, dat de psalmen dagteekenen uit den tijd der schaduw, toen de openbaring van Gods genade in woord en in feit nog niet vol was, en dien tengevolge de kerk als een kind dacht en sprak, en wij nu, mannen geworden, hadn kunnen in de breede stroom van het woord en de daad van het volbrechte verlossingswerk, dan meenen wij, dat wij 't aan den naam des Heeren verschuldig zijn, om Zijn deugden, die klaarlijk schijnen in Jezus' verzoenend bloed, en in zijn hemelische heerlijkheid op aarde, te roemen met de taal van 't nieuwe leven, dat bij Jezus' kribbe en kruis is ontsprongen, een taal, die aan de Schrift ontleend, de kerk spreekt in haar belijdenisgeschriften, en vordert in de bediening des Woords en in die der gebeden, maar, wat ons kerkelijk leven aangaat, voor het Kerklied wel niet geheel verbiedt, maar toch niet royaal voorschrijft.

Daarom voelen vele zich niet weinig bezwaard.

L.

de kleine kapel der Iberische Moeder Gods het plavuizen kusten.

Die kapel is gesloten. In den muur, ter plaats waar eens de afbeelding van den Opgestane ligt, is het opschrift aangebracht: Godsdienst is opium voor het volk! Onder deze leuze wilde de communistische Russische jeugd de Kerstmis ontvangen en ontwijden.

Gedurende eenige dagen voor den 6 Januari werden in jongdviereningen, op fabrieken en in sportsamenkomsten voordrachten en theatervoorstellingen gegeven. Nadat liedjes waren gezongen werd het stuk ten toonse gebracht: „De onbevlekte ontvangenis" of „De nacht der geboorte". Jozef wordt daarin voorgesteld als de impotentie echtgenoot, die door zijn jonge vrouw met een doortrekken jood bedrogen wordt. Het hieruit geboren kind is een zwakke van geest, die eerst als communist de algemene menschonliefde predikt, daarna als monarchist zichzelf voor den koning der Joden houdt, en tenslotte wegens die contra-revolutionaire beweging wordt terecht gesteld.

In den ochtend van den 6 Januari verscheen een propagandagechrift: „De Goddeloze". Het was goed geïllustreerd, in vierkleurendruk, en vergeleken met den prijs, dien men voor couranten en tijdschriften moet betalen, opmerkelijk goedkoop. De voorzide, door Bucharin opgesteld, bevatte o.m. de volgende zinsneden:

„Het Russische proletariaat heeft den Tsaar de kroon afgeslagen. En niet alleen de kroon, maar ook het hoofd. De Duitschers hebben Wilhelm de kroon afgenoemd — het hoofd heeft hij behaast behouden. Ook zijn snorbaard. Op aarde — men behoeft er niet meer aan te twijfelen — is de kroon een gewaarlike hoofdversiering. Helaas is het in den hemel nog anders. Evenals de internationale imperialisten zijn ook de internationale goden nog zeer sterk. Trotsch bewegen zij zich in hun gouden gewaden voort, en dragen, alsof er niets gebeurd ware, gouden kronen. Nog altijd houden zij van edeledeinden, en verlangen belasting en giften. Bouwt hun kerken en altaren, want zij mogen niet in kelders wonen, ontslaakt hun kaarsen en kleedt hen in brocaat, want andere gewaden dragen zij niet. Kust hun handen en voeten, zoolts een staaf dat doet, maar een vrij burger niet!"

„Partigenoot! Zullen wij niet eindelijk daar een stokje voor steken? Hebben wij deze parasieten niet lang genoeg geduld? Het moet uit zijn. De tijd is nu gekomen, dat wij de kronen des hemels naar beneden zullen halen, en den hemel onze rekening zullen presentoeren. En aldus luiken onze eischen: afschaffing der tsaristische alleenheerschappij in den hemel, afschaffing van alle heiligenraagen en van alle heiligen-aureolen; verdrijving der goden uit de tempels naar de keldergaten (bijzonder boosaardige maar de concentratiekampen). De voornaamste goden behooren, als die schuldig staan aan alle onheil op de wereld, aan de proletarische Revolutie-rechtbank te worden overgegeven.

„Russen, Negers, Japanners, Joden, Chinezen — op voor den strijd tegen de goden! Een proletarisch eenhedenfront tegen deze wokeraars!"

Wat de correspondent van een der illustraties vertelt, is zoo afschuwelijk, dat wij het maar niet vertalen.

HET CARNAVAL.

Op Kerstavond werd de „verovering des hemels" door den 's middags om 2 uur reeds vertrokken Carnavalsoptocht der communistische jeugd aangekondigd. Op het platteland, waar dergelijke optochten waren georganiseerd, zouden vele priesters de kerken dicht gehouden hebben, om het Kerstfeest niet met deze „propaganda" te laten verwarten. In den Kerstnacht hebben wel de zwarte klokken van de kerk van den Heiligen Verlosser over de stad het Kerstfeest ingehuld — maar de kerk zelve lag in het donker — gesloten.

De Eerste Kerstdag dan zag het schouwspel „de poging, om de goden te onttronen".

Van één uur af stond een dichte menigte op de trottoirs. Militaire muziekcorposen kondigden al uit de verte de komst van de hemelbestormers aan. Twee robuste arbeiders te paard dragen tussen lange stokken een rood plakaat met deze woorden: 1922 heeft Maria den Christus gebaard, 1923 tegen haar wensch en verlangen de communistische jeugd!

Onstreeks 4000 gekostumeerde deelnemers, te paard en op vrachtautomobielen, trokken de straten door, tot de schemering begon te vallen. De meeste der niet-gekostumeerden waren kinderen. Telkens weer konden in een stoet transparanten voor van de Moeder Gods, met het rood geschenkte gezicht van een vele deerne, listig de lokkende oogen samenkijpend, op een vrachtauto staat een koppel meisjes, met vroegrijp gezicht en voorkomen, als engelen verkleed, en spotliedjes zingend op de wijze van kerkelijke melodieën. Ieder van deze engelen had een kavalier naast zich, die haar ten zang en dans, de hand om het middel legt. De Christus wordt voorgesteld als een lange uitgedroogde paaldagoog, met een lorgnet op den neus. Op grote stokken worden afbeeldingen van Russische en katholieke priesters en evangelische voorgangers gedragen, wier armen als die van hanworsten in beweging worden gebracht.

Een andere groep draagt een zwartgaverde zerk, met een wit geschilderd opschrift: „Het geheente van den heilige...". Achter de zerk loopt een Capucijner monnik, in de ene hand een crucifix, in de andere een wierookvat. De groep die hierop volgt, zingt de Russische doodenis, „ter eeuwige herinnering". De stoet staat even stil. De pseudo-priester neemt die gelegenheid te baat, een mis te parooleer met de nooddige bekruijdingen en zegeningen over het hoofd der menigte. Het „God ontferm U onzer" wordt met een rondedans en juichkreten door de jongelieden uit den optocht begeleid. Vol geestdrift wordt de Capucijner op de zerk getild, en als hij daarop staat, gaat de

stoet weer verder. Heel troepen soldaten van de politieke politie, (de vroegere Tsjaka) zijn over den stoet verdeeld.

Hoedda, Michel Angelo's God de Vader en andere godenbeelden reden mee in den stoet. De duif des Heiligen Geestes werd nagezet door een grooten kater, die hem de vederen van de staart uitrukte. Zoo miste dit grote atheïsme van de straat alle geest en vernuft. De grootste geesteloosheid was echter wel, dat zeker de heilige jongelieden, die het vonnis over het Christendom velden Azijen waren. Rij aan rij marcheerden Boerjatten, Kirgiezen, Kalmukken en Chinezen. Want verhoedt men zich niet Azif tegen een der culturbases van Europa? Geeslhozer, plomper en — wat men op de gezichten der toeschouwers las — met meer gebrek aan resultaat had men het niet kunnen opzetten.

Nergens steeg er bijvalbetuiging uit de menigte op. Ter ere van het Russische volk moet dat worden vastgesteld. Op zijn hoogst een bitter lachen.

Oude vrouwen, die wat al te gauw last hadden van de waterlanders, zochten in de kerken hun zielsevenwicht weer terug te krijgen. Doch hoe weinige!

De houding des volks laat heel duidelijk de tweespalt zien, waardoor de Russische ziel wordt vaneengeroest. Hoe zij heen en weer gaan tussen de armoede der gedachten, en aan leer van een kerk, die in haar huidige vorm veroordeeld schijnt af te sterven, — en het atheistische carnaval. Zoom hier als daar is uitkomst voor de tolbers. De smakeloosheden van de goddeloze jeugd in een land, welks culturele achterstand Lenin juist drie dagen te voren in een artikel over het alfabetisme had gegeesteld, vormen geen brug „zum geistigen und seelischen Neuland", en kan mogelijk ook een band aan Europa genoemd worden.

B. W.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hoogeacht. Redactie!

Zouden wij het volgende in „De Reformatie" ter overweging mogen geven?

Meer en meer wordt het in de Geref. Kerken gewoont de financiën, noodig tot instandhouding van den kerchedienst te verkrijgen door vrijwillige vastobijdragen.

Om de gemeenteleden enige aanwijzing te geven hoe hoog die bijdragen zouden moeten zijn, wordt het ook meer en meer gebruikt hen te adviseren daarvoor een zeker percentage van het inkomen te bestemmen. Men heeft aan de hand van statistische gegevens omrent de inkomens berekend, dat 2 pct. van die inkomens voldoende zou zijn. En zoo wordt dan door den Kereraad of de Commissie van Behaer bij de gemeenteleden aangedrongen dat percentage bij te dragen.

Nu is bij ons de vraag gerezen: Houdt een dergelijk percentage wel genoeg rekening met de draagkracht der leden? Het is toch een feit, dat die draagkracht ook bij gelijke inkomen zeer verschillend is. Of men b.v. minderjarige kinderen heeft of niet maakt reeds een groot verschil. Bij het vragen van een gelijk percentage van het gehele inkomen is geen rekening gehouden met de kosten voor levensonderhoud, met het aantal minderjarige kinderen en met de grotere draagkracht der meerbedeelden, zoals de Overheid o.i. terecht wel doet, als zij van ons schatting vraagt. Wij weten wel: wij heffen geen kerkelijke belasting, maar vragen vrijwillige bijdragen; maar het gaat hier over de verdeeling. Wanneer wij een percentage noemen, houdt dat een verdeeling in. Al is het dan ook adviseerend. Nu is een verdeeling naar het inkomen nog geen verdeeling naar draagkracht.

Laat ons een voorbeeld noemen en ons daarbij aanstellen bij de manier waarop de Overheid de lasten verdeelt. Rekenen we voor levensonderhoud f 800 en voor ieder minderjarig kind f 100. Neem 4 kinderen. Dan krijgt men f 800 + 4 × f 100 = f 1200 aftrek.

Verhouding van 't inkomen:	Verhouding der draagkracht:
f 1800 — f 1200 = f 300.	
" 2000 — " 1200 = " 800.	
" 3000 — " 1200 = " 1800.	

De verhouding wordt dan in plaats van 3:4:6 — 3:8:18. Wat een verschil. Van de hogere inkomen vraagt de Overheid ook een hoger percentage. B.v. van f 2000 5 pct. en van f 5000 10 pct. Dan wordt het verschil nog groter. Wij zouden willen vragen: Is dat gebruiklike percentage van het geheele inkomen niet zeer conservatief? Kennen wij daarmee niet bij onzen tijd ten achter? Drukt dat niet het zwaarste op de zwakke en minderbedeelde broeders? Openbaart zich hier niet een tekort aan sociaal besef? Wij moeten niets hebben van de kerkelijke belasting, zoals die in de Herv. Kerk wordt gevonden, maar de verdeeling is o.i. daar toch beter, want daar wordt veelal een percentage gehoest van het belastbare inkomen.

Wij zouden zeggen: een billijk percentage of geen percentage noemen. Wij geloven echter, dat dit laatste niet goed zou zijn. Niet bevorderlijk voor de bijdragen en ook niet voor een billijk verdeeling daarvan. Zonder enige aanwijzing of berekening weten we niet hoeveel we moeten bijdragen. Te zeggen: „geeft wat ge kunt geven" is een al te rekbaar bepaling. Daar maakt de een dit en de ander dat van. Geven naar gril of inval is niet verstandig. Het geweten op zichzelf is ook niet in staat te zeggen hoeveel wij moeien geven. De consciëntie kan soms zeer dwalen en heeft inlichting nodig. Het is geen automaat waaruit de cijfers en getallen vanzelf te voorschijn komen. Ook is de wetenschap, dat bij alle leden wordt aangedrongen op een bijdrage naar hun draagkracht beperkt bevorderlijk voor de gewilligheid daar toe.

Maar hoe een billijk percentage te vinden?

Wij geloven, dat dit gevonden zou zijn, wanneer we als maatstaf nemen de te betalen belasting voor rijk of gemeente. In die inkomenbelastingen zijn al de bovenstaande verschillen verwerkt.