

# DE REFORMATIE

WEEKBLAD TOT ONTWIKKELING VAN  
HET GEREFOREMEERDE LEVEN

DIE UWE JEUGD VERNIEUWT

ALS BENS ARENDS PSALM 105:9

**Medewerkers:** Dr H. A. van Andel, Solo; Dr R. E. van Arkel, Utrecht; Dr Henry Beets, Grand Rapids; Dr Joh. C. Breen, Amsterdam; Dr K. Fernhout, Vreeland; Prof. Dr F. W. Grosheide, Amsterdam; Prof. Dr T. Hoekstra, Kampen; Dr G. Keizer, De Steeg; Dr B. A. Knoppers, Amsterdam; Dr J. G. Kunst, Arnhem; Dr H. W. Laman, Assen; Dr C. Lindeboom, Amsterdam; Dr S. O. Los, 's-Gravenhage; Dr J. W. Marmelstein, Amsterdam; Dr F. C. Meijster, Rotterdam; G. Meima, Groningen; Dr J. C. Rullmann, Utrecht; J. Strikwerda, Dokkum; Dr J. Thijss, Zwolle; Dr J. Veldkamp, Hilversum; E. Visser, Arnhem; Prof. Dr D. H. Th. Vollenhoven, 's-Gravenhage; Dr J. de Vries, Tilburg; Dr J. D. Wielenga, Hoofddorp; Mr J. A. de Wilde, 's-Gravenhage.

Adres der Redactie:

Prof. Dr V. HEPP, Van Breestraat 14, Amsterdam.

Drukkers-Uitgevers:

OOSTERBAAN & LE COINTRE, Goes

Tel. No. 58 — Postrekening No. 36000.

Abonnement: f 1.25 per drie maanden bij vooruitbetaling.

Voor 't Buitenland en Ned.-India f 7.50 per jaar.

Advertisement: 25 ct. p. regel — Losse nummers f 0.15.

INHOUD. De Bergrede II. — Uit de Schrift. Onderwerp: (1) Joh. 3:1b. — Kerkelijk Leven. Synode-instrukten XXII. Het eerste schaap. Het gezel nieuwe theologische studenten. — Geestelijke Adviseur. Advertentie in "nationale" bladen. — Literatuur en Kunst. De nieuwe "Ronne". — Het dagboek van Pierre Loti III. — Het Boek van de Week. — Persbeschouw. — Kerknieuws. — Advertenties.

de eerste reis, die de apostelen maakten door het heilige land. Ja zelfs, konden de apostelen op dit oogenblik moeilijk denken aan de heidenen, in het werk onder het Joodse volk nog maar juist was aangevangen. Zoo komen we als vanzelf tot de mogelijkheid, dat Mattheus hier samen voegde, wat Jezus sprak in verband met de eerste uitvoering der discipelen en hetgeen Hij later heeft gezegd aangaande het werk, dat ze in de wereld zouden hebben te doen.

Een dergelijke mogelijkheid zou ook bij de Bergrede kunnen bestaan. Daarbij kan er dan terstond op gewezen worden, dat Lukas dezelfde prediking van Jezus ons mededeelt in verschillende pericopen.

\* \* \*

Nu geloven we evenwel, dat bij de Bergrede laat ons zeggen een dergelijke verdeeling moet afgewezen worden.

In de eerste plaats, omdat zulk een in stukken breken hier niet noodig is.

Juiste exegese maakt geen moeilijkheden, ze vindt er genoeg, die moeten worden verklaard. Welnu, wanneer we de Bergrede lezen in Matth. 5-7, dan is er geen enkel oogenblik, dat wa, als bij Matth. 10, moeten zeggen, wat nu volgt sluit niet meer bij het voorafgaande aan. Heel de rede draagt één en hetzelfde karakter. Er zijn geen overgangen, die de vraag doen rijzen, kan dit wel op het voorafgaande volgen. De rede is niet te lang, zoodat ze niet in eenen door Jezus zou zijn kunnen gehouden. De rede past — we zullen dit nog nader hebben aan te tonen — uitnemend in deze periode van Jezus' prediking.

Er is dan ook eigenlijk slechts één argument, dat hier van betekenis is. We meemlen het reeds hoe te verklaren, dat Lukas dezelfde woorden van Jezus bij verschillende gelegenheden heeft opgetekend.

Daarop is zeer wel een antwoord te geven, een antwoord, dat ons in aanraking brengt met een van de moeilijkste vragen, waarvoor de Nieuw-Testamentische wijsenschap zich ziet gesteld.

We hebben in onzen Bijbel vier Evangelien. Ieder ziet terstond, dat, wanneer men een indeeling maakt wil, Johannes aan de ene zijde komt te staan, Mattheus, Markus en Lukas, die we dan ook samenvatten de Synoptische Evangelien noemen, aan de andere. Tusschen de drie Synoptici nu is grote gelijkenheid. M.n. in de lijdengeschiedenis loopen ze vrijwel evenwijdig. Ook in andere gedeelten valt ieder op, hoezeer ze overeenstemmen. Een overeenstemming, die niet alleen bestaat ten opzichte van den zakelijk inhoud, maar die zich ook uitstrekkt tot den vorm, tot de woorden, waarin de geschiedenis wordt verhaald, tot den vorm der uitspraken, die door Jezus Christus zijn gegeven. Wanneer men nu daarbij nog in het oog houdt, dat Jezus en Zijn apostelen in de Arameesche taal hun woorden hebben gesproken en dat de Evangelisten ze moeten overbrengen in het Grieksche, waardoor het uit den aard der zaak mogelijk werd, dat hetzelfde woord er in het ene evangelie ietwat anders uitstond dan in een ander, dan zal men moeten toestaan, dat er een groot deel der woorden van Jezus in alle drie de Evangelien op geheel dezelfde wijze is weergegeven.

Maar bij al die gelijkenheid treffen toch ook weer merkwaardige verschillen. We hebben nu niet daarop het oog, dat de ene evangelist dingen vermeldt, die in een ander evangelie ontbreken, maar bedoelen meer bepaald, dat de woorden, die Mattheus verhaalt als bij de ene gelegenheid te zijn gesproken, door Lukas op een geheel andere plaats worden gezet. Hier zijn we weer bij de Bergrede, want zoo is het ook bij haar het geval.

Nu staan we hier voor één verschijnsel, dat niet op zichzelf staat. Om niet te breed te worden, bepalen we er ons thans toe op te merken, dat we hetzelfde verschijnsel ook binnen één Evangelie vinden, d.w.z. één en hetzelfde woord van Jezus komt in één en hetzelfde Evangelie voor op meer dan één plaats. Zoo is b.v. Matth. 5:29 en

30 — Matth. 18:8 en 9; Matth. 5:32 — Matth. 19:9, Matth. 7:16-18 — Matth. 12:33-35. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, die we opzettelijk aan de Bergrede ontleend. Er komen veel meer gevallen voor. Kleine verschillen blijven daarbij buiten beschouwing.

Vanzelf rijst de vraag, hoe is zulk een verschijnsel te verklaren. De moderne kritiek is er vaak spoedig bij geweest om aan doublets te denken, d.w.z. om te beweren, dat een van de twee plaatzen die hetzelfde woord geven, onecht moet zijn.

Historisch onderzoek wijst andere wegen.

Het is een merkwaardig verschijnsel, dat terwijl onze tijd in het algemeen het individuelö, het persoonlijke het hoogste stelt, in de dagen van Christus' rondwandeling op aarde het stereotype in vele kringen, m.n. op het gebied van de religie, in ere was. We vinden het in liturgieën van Grieken en Romeinen, we vinden het in de schilderkunst der catacomben, waar dezelfde typen bekens terugkeeren, we vinden het in Palestina, m.n. in het onderwijs der Schriftgeleerd'n. Voor hen was de vorm van niet minder belangrijk dan de inhoud. En zo dringen er bij hun leerlingen op aan, dat ze niet alleen de woorden der Schrift, maar ook de overleveringen der ouden zouden opnemen en verder brengen in precies denzelfden vorm, wantin ze ze ontvangen hadden en wel in de eerste plaats mondeling. Om dit te bereiken werden dezelfde woorden altijd weer ingeprent. En het onderwijs der Schriftgeleerden werkt met de gedurige herhaling.

Jezus heeft aan Zijn apostelen geen letter schrift nagelaten. Men kan de vraag stellen, hoe hebben ze later al die woorden van hun Goddelijken Meester welnu weer te geven? Een antwoord: door de indachtigmakende genade van den Heiligen Geest, is juist, mits men het slechts niet zó opvatte, dat de Geest van God de woorden, lang vergeten, plotseling weer deed opkomen in het geheugen. Dat zou een al te mechanische opvatting zijn. Liever zien we het dan ook anders. N.l. zóó, dat Jezus in aansluiting aan de gewoonten van Zijn tijd hetzelfde woord bij meer dan één gelegenheid sprak en dat zoo in de eerste plaats de apostelen, die een dergelijk onderwijs verwachten, door Hem werden voorbereid, God de Heilige Geest waarborgde de overtrochelde bewaring. Nemen we dit aan, dan is al dadelijk verklaard, waarom één uitspraak des Heeren in één evangelie meer dan eens kan voorkomen.

Maar ook kan worden verklaard, hoe het komt, dat woorden, die we bij Mattheus in de Bergrede vinden, door Lukas bij een andere gelegenheid worden gesteld. Jezus heeft ze meer dan eens gesproken. Het is hier niet de plaats om de gansche Bergrede te vergelijken met de overeenkomstige plaatsen bij Lukas om ons van elk in het bijzonder rekenschap te geven, waarom de weergave bij Mattheus zus en bij Lukas zoo is. Het gaat hier om het algemeene beginsel.

Zoo zijn we gekomen tot het resultaat. We vinden bij Mattheus een lange redevoering van Jezus, die zóó gegeven wordt, alsof Jezus haar bij een gelegenheid had uitgesproken. In de rede zelf vinden we geen overwegende bezwaren om haar te houden voor een betoog uit één stuk. Over den gang daarin, hebben we nog te spreken. Het bezaar, dat Lukas verspreid biedt, wat Mattheus aan één geeft, behoeft niet te gelden.

Daarom houden we vast, dat de Bergrede een redevoering is, die Jezus bij het begin van Zijn werkzaamheid op aarde heeft uitgesproken.

F. W. GROSHEIDE

UIT DE SCHRIFT.

Ooknde der wereld.

Daarom kent ons de wereld niet, omdat wij Hem niet kennen. 1. Joh. 3:1b.

Omdat zij Hem niet kennen. Men neemt dit woord niet maar in 't algemeen,