

De grote lijnen van dat majestueuze Godsgeslacht worden zichtbaar.

Het koor van de verkoren menschheid doet zijn eerste zwakke tonen horen.

De verlost uit alle werelddeelen verkondigen in hun eigen taal de grote werken Gods, zoals de Geest hun geeft uit te spreken.

Zoo is dan het Pinksterfeest het feest der gemeenschap.

Maar niet in den zin, zoals de wereld „gemeenschap” opvat.

Vervlukt wordt het Pinksterfeest, wanneer men er in ziet een verhroederingsfeest tuschen de volkeren.

Gehoond wordt het Pinksterfeest, wanneer men daarop zou willen vieren de doorbraak van de gewone gemeenschapsidee.

Het konflikt tuschen enkeling en gemeenschap zal niet ophouden te branden.

Het kan niet worden opgelost.

Filosofisch niet, politiek niet, oeconomisch niet. Aan ihusschen valt niet te denken.

Al meent men het gewonnen te hebben; het blijft smeulen en de vuurhoos stijgt na korter of langer tijd weer ten hemel.

Doch wel is bezworen het konflikt tuschen den wedergeboren enkeling en de nieuwe-menschheidsgemeenschap.

Of eigenlijk heeft dat nooit bestaan.

Daarvoor is het werk van den Pinksterdag te heilig geweest.

Breken er in de kerk krisissen uit, dan kunnen die verwekt worden door een gespannen verhouding tuschen het nog niet vernieuwde in den enkeling en de nieuwe-menschheidsgemeenschap, tuschen den wedergeboren enkeling en het oude omhulsel van de nieuwe-menschheidsgemeenschap, tuschen het onwedergeborene in den wedergeboren enkeling en het onvernieuwde in de nieuwe-menschheidsgemeenschap.

Maar tuschen den wedergeboren enkeling en de nieuwe-menschheidsgemeenschap niet.

Schroeie dan het Pinkstervuur het onwedergeborene in ons en het onvernieuwde in onze gemeenschap weg.

Opdat wij in der waarheid zijn: heiligen der laatste dagen.

De Geest is uitgestort als Geest der nieuwe-menschheidsgemeenschap.

Daarom is het dan alleen Pinksteren voor u, wanneer gij u een lid van de nieuwe menschheid weet en ook als zoodanig feestvieren.

Ontzaglijke voorwaarde voor een gezegend Pinksteren!

In de nieuwe-menschheidsgemeenschap aktief te zijn!

Gemeenschap te oefenen in woord en daad met de kinderen Gods, die nabij zijn.

Gemeenschap te oefenen daadwerkelijk, in den geest en in den Geest met hen, die ver zijn, zoovelen als de Heere tot Zijn verbondsgemeenschap roept.

Gemeenschap te oefenen in den geest en in den Geest met hen, die in Jezus ontsliepen, want zij staan in de nieuwe-menschheidsgemeenschap vooraan.

Gemeenschap te oefenen in den geest en in den Geest met de engelen, die rondom u zijn, want oecchoon zij niet tot de nieuwe-menschheidsgemeenschap behooren, zijn zij toch immer tot haar dienst gereed.

En als gij dan door den Geest deze gemeenschap hebt, zal die gemeenschap ook zijn met den Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.

HEPP.

UIT DE SCHRIFT.

Stroomen op het droge.

Want ik zal water gieten op de dorstigen, en stroomen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

En zij zullen uitspruiten tuschen in het gras, als de wilgen aan de waterbeeken.

Jesaja 44: 3 en 4.

(Pinksterfeest.)

Pinksterfeest is het grote Groei- en Bloeifeest in het Koninkrijk Gods en in den hof der Kerk.

God laat Zijn Geest niet neerdruppelen, maar neerstromen. Hij geeft water op den dorstige en stroomen op het droge. Zijn Geest op uw zaad en Zijn zegen op uw nakomelingen. Want waar Hij dit water geeft daar laat Hij ook het leven, dat Hij gewekt heeft, uitspruiten en groeien.

De belofte daarvan kreeg Israël mee, toen het uit Babel verlost werd, en vreesde voor de dorre wildernis. Was de Heere er niet meer, die uit Egypte uitgeleid had, die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad gemaakt had?

Ziel — zegt Hij tot dat moedeloze volk — ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten: in de woestijn een weg, en rivieren in de wildernis, water op den dorstige, stroomen op het droge, Mijn Geest op uw zaad, Mijn zegen op uw nakomelingen.

Dan gaat het groeien.

Dan zwollen de knoppen en springen open. Daar perst en dringt het leven naar het Licht. Zij, nl. uw nakomelingen, zullen uitspruiten tuschen in het gras en als wilgen aan waterbeeken.

Deze belofte Gods is aanvankelijk vervuld, toen de poorten van Babel voor de bedrukte ballingen open gingen, en deze voortlogen naar Sion, de onderste van Israël.

Maar volledig vervuld werd zij door de uitstorting des H. Geestes.

Op den Pinksterdag is over het dorre en dorstige Sion, uit de rivier Gods, levenwekkend water uitgestromd.

Wat zou er van de planting van Christus' Kerk terecht gekomen zijn, als de Heere de hemelen niet onsloten had, en uit de rivier des heils de volle wateren niet had laten afvloeien in milde overvloed?

Troost u, wachtend en smachtend volk Gods, uw dorst naar dit levend water wordt gelescht. Het bittere Marawater uit de feestbokalen der wereld kunt gij niet drinken. Van de gebroken bakken der zondaren verwacht ge geen heil. Maar uw God zal latenis geven. Bij den tocht van Zijn Kerk naar het hemelsche Sion zal Hij de scharen der verlost den Babel niet laten verkwijnen.

Doch niet alleen dorstigen zullen gehaast, ook het droge zal verkwikt worden. De dorstige smacht bewust naar water.

Maar het dorre land roeft zijn leed niet uit. Het ligt daar maar stil en onmachtig te kwijnen. Het kent zijn nood niet bewust. Wij verstaan dien nood; wij voelen dat smachten mee.

Ligt hier niet een duidelijk beeld van de heidenswereld? Als de Geest over de Kerk komt, dan vangt zelfs het woeste land die droppen. Zijn weide blijft niet droog.

Daarom herinnert Pinksterfeest de zendingsroeping, en het heimwee naar groei en bloei op dorre velden der heidenen en Mohammedanen.

Toch bemoedigt de Heere Zijn kinderen bijzonder ook in den weg van Zijn genadeverhond.

Mijn Geest op uw zaad en Mijn zegen op uw nakomelingen!

Neen, het is niet genoeg, dat die H. Geest voor vele eeuwen is uitgestort, wij hebben de vervulling dier belofte nog nodig, nu, voor onze tijden, voor ons en onze kinderen.

Dat gaat niet meer met tongen en vuur en talen, maar met de doorlouterende genade des H. Geestes, die neerwerpt en opheft, uitbrandt en zuivert, den alem des Geestes levenwekkend uitzendt, die nieuwe harlen en nieuwe talen en nieuwe tongen geeft om God te prijzen.

Als die Geestesstroom uitgaat begint er wat te groeien. Dan spruit het allerwege uit, ook onder het jonge geslacht.

'Ergint zoo eenvoudig.
Als bloemen tuschen het gras.
Vertrapt ze maar niet.
Verwacht niet teveel incens.
Ook niet van uw kinderen.
Er worden geen grote mensen geboren.
Kinderen, klein en zwak.

Sommigen achten alleen de hooge boomten in den hof der Kerk de moeite van het aankijken waard. En onderwijs vertrappen ze de teere jonge bloempjes, die tuschen het gras uitspruiten. Men moet ook zoo lang bukken om ze te zien.

Ze zijn met doornen en distelen omgeven. Ze staan tuschen het gras.

Maar waar Gods Woord werkt, en Gods Geest drenkt, daar is een oase in de woestijn, het groent en groeit en bloeit.

Al zijn de spruitjes eerst teer, geen nood, als het leven uit Gods Geest er maar in is, dan zullen ze als welige wilgen aan frisschen waterbeeken opschieten.

Deze zal zeggen: Ik ben des Heeren.

En die zal zich noemen met den naam van Jacob.

Dat zal onze Pinksterzegen zijn.

De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Ook Rahab en Babel zullen Gods eer vertallen.

De Heere zal ze zelf bevestigen, en doen den naam van Sions kinderen dragen.

F. C. M.

ZENDING EN EVANGELISATIE.

De betekenis der Jeruzalemsche Conferentie.

Rapport II.

Het spreekt vanzelf, dat op de Conferentie te Jeruzalem de hoofdaandacht gegeven word aan de prediking van het Evangelie. Hoe moet men de niet-Christelijke volken beschouwen? en welke boodschap moet hun gebracht? Deze twee vragen hielden de gemoeders onrustig, totdat met algemeene stemmen de „Boodschap” was vastgesteld.

De tweede belangrijke kwestie, die de Conferentie bezig hield, was de „Religious Education”.

Het schijnt, dat deze kwestie te Jeruzalem niet van zooveel gewicht geacht werd als indertijd in Edinburg.

Immers, toen vormde het rapport een hoofdstuk van bijna 500 bl. en nu maar de helft! En wat nog erger schijnt: toen werd er van Christian Education gesproken, wat van heelwat positiever inhoud is dan de vlakke Religious Education!

By nader beschouwen blijkt echter, dat het niet zo erg is als het op het eerste gezicht lijkt.

Nemen wij eerst den omvang van het boek. Datzelfde is niet altijd evenredig aan de belangrijkheid van den inhoud! Ongeveer 400 bl. werden in het Edinburghsche rapport ingenomen door historische bijzonderheden uit alle zendingslanden; zulk een statistisch overzicht is natuurlijk interessant en leerzaam, maar daarmee is de kwestie der Education niet opgelost, en ook niet verdere gebracht.

Het rapport van Jeruzalem is heel wat gewichtiger, het eerste deel, dat de helft van het boek beslaat, is een schitterende pedagogische uiteenzetting, voor nameleijk van de hand van J. H. Oldham, den secretaris van den Internationaal Zendingsraad, onder den titel „Religious Education”, en is opgebouwd uit gegevens, door onderscheidene duitse bevoegde personen van het zendingsveld verschafft.

Dese uiteenzetting is zelfs van zooveel gewicht, dat het de Conferentie in staat stelde een Paedagogisch manifest op te stellen en aan te nemen, waarop wij hieronder terug komen.

Maar het vervangen van Christian door Religious is toch achteruitgang?

Wij betrekken deze verandering ook. Maar hooren wij den opsteller van het rapport over dit punt: „Voor praktisch gebruik zullen wij in het algemeen den term religious education gebruiken, om te beschrijven al den arbeid, die bedoelt specifiek religieus te zijn, in tegenstelling met andere levensbelangen; terwijl de term Christian education als regel zal worden gehanteert ter aanzwijzing van het systeem op de scholen onder Christelijke leiding en toezicht in tegenstelling met de nationale of met de niet-Christelijke systemen van opvoeding. Maar daar voor Christenen religieus opvoeding altijd een Christelijk inhoud heeft, zal het noodig zijn, om waar de nadruk valt op het specifiek Christelijk karakter van de religieuze opvoeding, den term Christian education in dit rapport algemeen gebruikt word.” Wij meen, dat uit het verhaal genoegzaam duidelijk blijkt, dat in de term Christian education gebruikt word.

Het woord „education” vraagt ook nog even een verklaring.

Letterlijk betekent het opvoeding. De schoolraad O. Eberhard, die op de Conferentie een rol van belang gespeeld heeft in de kwestie van het onderwijs, noemt zijn opstel in het boek „Van den Höhen der Olbets” dan ook „Religiöse Erziehung”.

Het gaat dus niet alleen over het onderwijs op de scholen, al neemt dit de ruimste plaats in de uiteenzetting in; maar over heel het brede terrein der opvoeding: in huis en buitenhuis; en ook over wat de kerk in dezen te doen heeft.

Het was wel noodig, dat aan het zendingsonderwijs en wat daarmee samenhangt, grote aandacht werd besteed. Want het gaat niet naar wensch.

De tijd is toch onherroepelijk voorbij, dat de zending allerwye naar eigen begrepen en inzicht haar scholen kan inrichten, met of zonder steun van overheidswegen. De regeringen hebben sinds lang ingezien, dat zij zich door de school grote macht en invloed kunnen verwerven; en zoo is het onderwijs een belangrijk punt van staatszorg geworden.

Zelfs is het in sommige landen de vraag geworden, of het kan worden toegestaan, dat maatschappijen de scholen ook nog andere scholen worden opgericht, in het bijzonder door vreemdelingen, met het uitgesproken doel een vreemden, in dit geval den Christelijke godsdienst te bevorderen.

De nieuwe schoolwetgeving in Turkije, Perzië en China, geeft dan ook reden tot ernstige bezorgdhart. Practisch worden door de maatschappijen dier regeringen de zendingsscholen onmogelijk gemaakt.

Maar er is nog een ernstiger zaak. Zie, de verdrukking door de overheid komt van buiten; het is een beproeving, waarin men God om sterkte en uitkomst mag vragen. Maar wanneer eigen schuld opvoeding en onderwijs in gevaar brengt, is bekoering noodzakelijk. En toch, zoo staat het er mee.

Van verschillende zendingsvelden kwam de klacht, dat „de wereld” wel gehruik wist te maken van de vindingen der nieuwe paedagogiek en psychologie, maar dat „de kerk” nog langs de oude, plaatgetreden paden liep, en daarmee het zendingsonderwijs en alle lesing uit opvoedkundig oogpunt, in discrediet bracht.

De Conferentie heeft vooral daartegen krachtig positie

genomen. Ja waarschijnlijk uitgestippeld, tevens uiteraard op d' Baarmoek spelen.

Dat aan h' arbeid is v'

Zoals wij voornamelijk deelde gegeven.

Dat rapport Conferentie I de vergadering in exodus aannemt: dr. Education, en our Lord! V' belang geble

de discussie o

Toen werden aan i

De Conferentie vergadering i

En zelfs :

Met name kwesties, die niem. niet l

Daarom is standaard uit schoolwezen derstand, onw

Het manife

methode van stelsel op te

Terwijl wij wi

het Evangelie

bereiding:

nik een atu

Doen groet

Eerst pred

het Evangelie

boorders een

houding tot

werk. Deze

ijspier van

Aristippi

tot Jevendo

Socrates,

Maar het is