

LISATIE.

De Conferentie.

Conferentie te Jeruzalem niet aan de prediking van de niet-Christelijke godsdienst moet horen de gemoeidheden men de „Boodschap”

die de Conferentie.

Jeruzalem niet vanzelfsprekend in Edinburg een hoeksteen van! En wat nog ergert Christian Education gaarne inhoud is dan ha-

er, dat het niet zocht lukt.

van het boek. De belangrijkheid van den in het Edinburgse bijzonderheden statistisch overzicht maar daarmee is de, en ook niet verder

veel wat gewichtiger, het hooch bestaat uitteenzetting, voorlham, den secretariaal, onder den titel „sooal uit gegeven, segde personen van

zooveel gewicht, dat een Paedagogisch nemen, waarop wij

tian door Religions

ook. Maar hooren voor dit punt: „Voor algemeen den term beschrijven al den us te zijn, in tegen-

n; terwijl de term worden gebruikt te scholen onder Christus

ing met de nationalis van opvoeding. Maar

opvoeding altijd een st nooddig zijn, om Christelijk karakter

Christian educati religious education wordt. Wij meenen,

duidelijk blijkt dat

den gebruikt wordt.”

ook nog even om

ing. De schoolraad is een rol van be-

en van het onderwijs

on den Hohen des

elming”

het onderwijs op de

plaats in de uiteen-

ende terrein der op-

a ook over wat de

zondingsonderwijs

aanstaadt werd be-

rebia, dat de zondig-

nzicht haar scholen

van overheidsweg-

gezien, dat zij zich

de kunnen verwerven,

rijk punt van staats-

de vraag geworden,

at naast de staats-

orden opgericht, is

met het uitgespro-

en den Christelijken

Turkije, Perzië en

ernstige bezorgdheid.

den dijt regeringe-

zaakt.

Zie, de ver-

van buiten: het is

sterkte en uitkom-

schuld opvoeding

bekeering noodza-

ke.

kwam de klacht,

te maken van de

psychologie, maar

platgetreden paden

wij en alle leiding

roedt bracht.

gemakkelijk positie

genomen. Ja, het heeft het niet bij een protest of waarschuwing gelaten, maar in haar rapport de lijnen ingestippeld, waarlangs het onderwijs moet gaan, en terens uiteengezet, hoe van de resultaten der wetenschap op dit gebied profijt moet worden getrokken. Daarom kunnen wij van een paedagogisch manifest spreken.

Dat aan het vaststellen van zulk een program veel arbeid is voorniggegaan, is duidelijk.

Zoals wij reeds zochten was een rapport opgemaakt voornamelijk door Oldham, en toegezonden aan alle gelegenheid.

Dat rapport werd in een volallige vergadering der Conferentie behandeld, nadat dr Weigle en Canon Raven de vergadering hadden toesproken; hun toespraken zijn in extenso in het verslag der Conferentie opgenomen: dr Weigle had het over Christian Religious Education, en Canon Raven over The Teaching Method of our Lord! Vooral dit laaste stuk is van buitengewoon belang gebleken.

De discussie over het rapport leidde niet tot een eindelijke conclusie.

Toen werd het rapport ter nadere behandeling gegeven aan niet minder dan vijf secties, die elk een bepaald onderdeel voor haar rekening namen.

Daaruit is het voorstel geboren, dat door de volle vergadering is aanvaard en een paedagogisch manifest genoemd is.

De Conferentie heeft met dit manifest nieuwe wegen geslagen.

En zelfs daarmee was zij nog niet tevreden.

Met name het onderwijs heeft talloze technische kwesties, die door een vergadering als die in Jeruzalem niet bevredigend kunnen worden behandeld.

Daarom is besloten een commissie te benoemen, bestaande uit mannen, die de praktijk van het zondings-schoolwezen kennen, en uit paedagogen in het moederland, om de zaak der Education volledig uit te werken.

Het manifest neemt zijn uitgangspunt in de onderwijs-methode van Jezus, om van daaruit het paedagogisch stelsel op te bouwen.

Terwijl wij dat laaste kunnen laten rusten, wijzen wij nog op dit „Jesus-Paedagogiek”, zoals schoolraad Eberhard het noemt.

Het schijnt een „vondst” te zijn geweest van Canon Raven. In zijn toespraak tot de Conferentie heeft hij toch dit onderwerp behandeld, kort en krachtig.

Het is echter toch nog te lang het beboog in zijn geheel op te nemen; wijzen wij dus den gang van het beboog aan.

Jezus opvoedingsmethode dringt alle kenmerken van het Evangelie, en tegelijk de kenmerken van de ware beschaving: leven, vrijheid en gemeenschap. Slechts in zulk een atmosfeer groeit de karakter.

Deze groei voltrekt zich in vier periodes.

Eerst predikt Jezus in het openbaar, voorbereidend, het Evangelie van Zijn Koninkrijk, en geeft aan Zijn hoorders een nieuwe levensinhoud, dewelk Hij de voorhouding tot God bepaalt en het saamhoorigheidsgemoed. Deze grondleggende fase beantwoordt aan het tijperk van het kind van zijn derde ist zijn achtste jaar.

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Wetenschap en levensvreugd.

door

F. C. MEIJSTER.

II.

Aristippus verklaarde de afzonnerijke genietingen tot levensdoel en werd daarover reeds berispt door Socrates, gelijk we uit de Memorabilia weten. Maar het is Epicurus geweest die dit stelsel uitwerkte en afrondde, en alzoo voor zijn doel weer gerekort heeft aan de oplossing van het probleem: Wetenschap en levensvreugd.

Doch met Epicurus heb ik den schijn opnieuw tegen: al kwam hij uit het wijs Athene, en al gaf hij er later onderwijs, hij had weinig geleerd, was een autodidact, een selfmade man en legde evenals de meeste derer menschen een grondige minachting voor de bestaande wetenschappen aan den dag.

Stilzwijgend neemt Epicurus aan dat ieder mensch bij zijn streven alleen eigen nut kan beoogen — want trouwens had de klassieke wereld van uitging. Het best van den mensch bestaat nu volgens hem in zooveel mogelijk genieten en zoo weinig mogelijk lijden. Hij zoekt het echter niet als Aristippus in bijzondere en afzonderlijke genietingen, maar in bun zoo groot mogelijke som, den gelukkigst-mogelijken toestand.

De wijs moet het dus ver brengen in de kunst genot te waarderen en de kans op het ontstaan daarvan te berekenen. Goed is alles wat op den duur meer genot dan pijn, kwaad, wat meer pijn dan genot behoeft.

Plato beschrijft deze leef met grote helderheid in zijn dialoog Protagoras — maar Socrates komt er tot de conclusie dat zij beide even onkundig zijn omtrent het wegen der deugd.

Natuurlijk roept Epicurus behalve de wijsheid, ook de matigheid te hulp — want hij acht het beter smart en teleurstelling te vermijden dan genot te zoeken, en evenzeer dapperheid en verbeelding. Zoo beweert hij dat de pijn van een brandwond te verduren is als men zich de koude baden in het Arpinisch gebergte maar lewendig voorstelt — een recept om te onthouden.

Bekend is — al weer de schijn tegen — dat Epicurus met stoevergeling en godslievverichting hand aan hand ging. Het atomisme van Democritus vond bij Epicurus veel ingang. De ziel is dan een atomen complex in het lichaam en wordt bij den dood ontbonden. Vrees voor den dood is dus dwarsheid. Zoohun-

daarna volgt de periode, dat de hoorders tot het discipelschap worden geroepen, in welken tijd Jesus de methode volgt door te onderwijzen door gelijkenissen, om zoo den hand tusschen het aardsche en hemelsche aan te knopen en het oog der twaalfen op de geestelijke dingen te richtten. Hij legt den jongeren arbeid op (Matth. 10) en geeft daalwerkelijk onderwijs. Dit is in overeenstemming met den knapenleeflijd van acht tot twaalf jaar.

Dan komt de „jongelingstijd” der discipelen, daar zij in Jezus den Gezonde van den Vader leren zien en Hem als den Christus belyden. Maar hoewel zij opwassen in de kennis van het Zoonschap van Christus en Zijn eenheid met den Vader, blijft als eigenlijke dogmatische nog afwezig. Zoo is Jezus hen nabij, niet alleen of niet zooszter als Vriend en Leider, maar als de Zoon van God.

En eindelijk, bij het licht van de verkregen kennis ontvindingen de discipelen inzicht in de heilskennis van het leven, wmaar dienen, blyden, zonde, bekeering en wedergeboorte thuischooren.

Zoo zijn de laaste ervaringen van kruis en Golgotha en open graf voorbereid, en de discipelen gaan stijgend stap voor stap de voltooiing op Pinksteren tegemoet.

Men kan zeggen, dat dit alles een gekunstelde indruk maakt. Doch dat de Conferentie haar manifest aanslot bij Jezus als leeraar en profest, kan worden toegepast, en hoeft op heel het stuk een leidstuk Christologisch stempel gedrukt.

Ook om dezen arbeid kan de heilskennis van de Conferentie van Jeruzalem groot worden geacht. J. D. W.

KERKELIJK LEVEN IN NED. INDIË.

Wanneer zullen we eindelijk gehoor vinden?

Medio 1928 stond in het blad der Vrijzinnig Hervormden „Kerk en Volk” het volgende te Iegen: „Als een jongeman uit onzo omgeving wegtrekt naar Indië, als een meisje van onze kennis als „handschoentje” schoep gaat, als een jong paar ginds het grote begin gat maken, waarvoor in het vaderland de benodigde „haan” niet was te vinden,... wat moeten wij dan zeggen? Moeien wij ons dan met de optimisten alleen maar verheugen, omdat in Indië het „volle leven” wacht, met een onbezorgde toekomst in het verschiet? Of moeten wij met de pessimisten slechts beklaggen de nieuwe slachtoffers in den strijd tegen het tropische klimaat, dat de ziel uitput en het lichaam sloopt? Och, dit pessimisme kan ons zoo begrijpelijk zijn: wan-neer wij een onbegrijpelijke stem uit eigen ervaring horen vertellen over de moreele ellende der Indische samenheid en der Indische samenleving, wanneer er een terugval voor zijn tijd: „misint”, of als daar alleen nog maar komt een kort teleogram, en pas wiken later de brieven, die min of meer verklaren, waarom wij een geliefd gezicht nooit zullen weerzien. En toch blijft het andere ook waar: dat in het wonderlijk schoone Indië een leven gevonden kan worden, ruimer dan in ons kleine knusse land, rijk aan strijd, maar ook rijk aan beloofing voor wie de kracht vindt om te

volharden... Wat moeten wij zeggen, als Indië weer wegroept leden van onzen kring? Misschien is het best, om maar niet veel te „zeggen”. Om alleen maar wat mee te leven, zoals zij zelf het zien. En als zij ons dierbaar zijn, zal ons hart hun geven: een stille zegenbee.”

„Stukje is niet kwaad; maar de oplossing meer dan bedroevend. En ik kan me goed begrijpen, dat het „Algemeen Protestant Blad van N.L.”, waaruit ik het overnam, hier in zijn nummer van 12 Sept. 1928 duching over klaagt.

Inderdaad, aan de Kerk schijnt in het geheel niet gedacht te zijn: aan haar bewarende, sterkende, openende kracht wordt geen aandacht gewijd; en begrijpelijk, maar tragisch in haar slot, klinkt de verzuchting van het „Alg. Prot. Bl.“: „Weet men dan in Nederlandsche kerckelijke kringen heelmaal niets van het kerkelijk leven in Indië, of heeft men daar zoo bitter weinig fiducie in de geestelijke draagkracht onzer Indische Kerk?” Ik geloof inderdaad wel dat dit laaste niet onmogelijk is. En ik moet er aan toevoegen, dat dit gebrek aan vertrouwen ook niet ongegrond zou zijn. Wel wil het „Alg. Prot. Bl.“ het zoo voorstellen alsof dit gebrek aan vertrouwen „goeddeels (zou) te herleiden zijn tot afwezigheid van inzicht in het wezen en de samenstelling der Indische Kerk”, maar ik ben er integendeel van overtuigd, dat nadere kennismaking hiervan het vertrouwen in de Prot. Kerk van Ned.-Indië niet versterken, maar nog veel meer verzwakken zou. Zelf schijnt schrijver hier ook wel iets van te gevoelen, als hij zegt: „Wanneer er een Gereformeerde jongeling of een R.K. „handschoentje“ afreist naar Indië, dan staan de geestelijke leidlieden (in Holland) toch waarschijnlijk niet met den mond vol tanden. Waarom deze vrijzinnig-hervormde dan wel?”

Het is een gelukkig teken van kerckelijke opleving in Indië, dat de vraag, wat gedaan moet worden ten aanzien van hen, die uit Holland uitkomen, al meer onder oogen gezien wordt.

Het „Alg. Prot. Bl.“ meldt, dat zoowel het Kerkbestuur van de Prot. Kerk als de Kerkeraad in Batavia er zich mee bezig hielden; en zelf dringt het aan op nauwer contact tuschen de Kerken in Holland en Indië. Men zende steeds bericht van ieder, die naar Indië komt: men doet dat als Kerkeraad, maar ook particulier.

Onze Gereformeerde Kerken in Indië komen op dit punt gelukkig niet achteraan; integendeel: ten onzent is deze actie reeds jaren lang aan den gang, en... het is slechts dan te betreuren, dat ze door de Hollandsche Kerken in het algemeen niet met meerdere activiteit beantwoord werd. Want voor ons kan niet gelden een gebrek aan vertrouwen; dat weten we beter; dat kan niet zoo lang wo in één Kerkverband leven; daar is ook nog nooit iets van gebleken; neen, maar bij ons is het veelal een kwestie van onbekendheid met het Indische Gereformeerde Kerkelijk leven, en soms ook wel van zekere lakshed, of ook (en is geloof dit nog wel het meeste) van onderschatting der grote geestelijke en morele gebeurtenissen, die de uitkomenden tegemoet gaan.

Ik heb mij menigmaal verbaasd over de schuldige

Daar was iets anders nodig om de ware levenshouding te vinden: verstand met goddelijk licht bestaalt. Dit nu vinden we bij Augustinus, die de klassieke cultuur verpauwd in het christendom overdraagt en voor het hedendaags Hedonisme een christelijk vreugdverlangen, een hogere en blijvende gelukssensatie in de plaats stelt in dat wonderschoone woord van zijn Confessiones, waar eigenlijk alles in ligt wat ik nu te zeggen heb: *beata vita est gaudium de veritate*, het is een gelukkig leven waarin vreugd wordt gevonden over de waarheid.

Want er is, schrijft hij, een vreugde, die niet wordt gegeven aan de goddelozen, maar aan hen, die U o God oeren zonder loon te verlangen, wier vreugde Gijzelf zijt. En dit is het gelukkige leven zich te verheugen tot U, over U, om U, dat is het on geen ander. Die echter geloven, dat het een ander is, zoeken een andere vreugd, maar niet de ware.

Toch wendt zich hem wil van een of ander beeld der vreugde niet af. Immers, dat is de vreugde over U, die de waarheid zijt, o God, mijn verlichting, heil van mijn aangezicht, mijn God.

Het zou de moeite loonen in de wijsbegeerde de lijn der genootzoekers in naturalistischen zin te volgen.

Talkens zou ons blyken dat er naast de dorre, rationalistische verstandsverheerlijking en begrippen-gymnastiek weer behoeft opkwam de Wetenschap in verband te zetten met het geluksvorhangen van het Subject, tot waar men uitkomt in het moreel-sensualisme van den nieuworen tijd, de leef dat zinnelijke gevoelens en drifkrachten de enige motieven zijn van alle streven en doen, en hem bevestiging het hoogste doel van de zedelijke daad, het hoogste goed.

Hoe ver de lijn der Wetenschap zich in het abstract-intellec-tuele verloopen kon, leerde de Scholastiek. Men zou zelfs de Mystiek kunnen noemen een reactie-verschijnsel, waarin het gemodsleven, het warme hart, het diepe gevoel, het ver