

Rens in een toiletwinkel.

Meneer, heb je nog meer moois?

Voor 't jonge volkje.

Henk H. napeinzend over de Senaatsverkiezing.

Es wäre zu schön gewesen, es hat nicht sollen sein.

Trompeter v. Säckingen.

Op eerstejaars M.

Glücklicher Säugling, dir ist ein unendlicher Raum noch die Wiege.

Heine.

Cui bij zijn thuiskomst uit B.

Ja, wahrhaftig! da giebt's was zu erzählen!

Kommen Sie, Mama....!

Heinze.

Corpsdies.

Neem àlles aan, dat's 't beste deel — ook financieel.

De Genestet.

Bram tot Fab.

Der Worte sind genug gewechselt,
Lasst mich auch endlich Taten sehn!

Goethe, Faust.

Fab tot Bram.

Is 't ernst, geleerde Vriend, en kan 't uw' sorge raecken,
Hoe 't hier mijn' eensaamkeit en ick te zamen maecken,
Ick will u rekening van seggen, doen en dencken
Met allen omstand doen, wilt ghij m'een oore schencken.

Huygens, Cluyswerck.

Cui tot Ko.

Du muszt ein erschrecklicher Bösewicht entweder gewesen sein
oder noch sein, dasz du mich so erraten kannst.

Schiller.

Troost voor gesjeesden.

Ieder Nederlander is tot elke landsbediening benoembaar.

Art. 5, Al. 1, Grondwet.