



**Beginvarium.**

Amore more ore re iunguntur amicitiae.

Virgilius.

**Beginvarium.**

Niet langer gesnoefd,  
Er in maar! Beproefd!  
Hier valt niet te mallen,  
Hier wordt je getroefd!

Braga.

**Beginvarium.**

Ich denke mir, wie viel es nützt,  
Denn was man schwarz auf weisz besitzt  
Kann man getrost nach Hause tragen.

Faust.

**Constan de corpsvergadering analyseerend.**

Quorum pars ego magna sum.

**Constant Sikkel.**

Spiegeltje, Spiegeltje aan den wand,  
Wie is de ijdelste in heel het land?  
— — — — — Constan!