
Voorreeden

aan den Waarheid en Godvrugt-lievenden Leezer!

Zie daar, Waarheid en Godvrugt-lievende Leezer, het tweede of laatste Deel van myne Verklaaring over de NEDERLANDSCHE GELOOFSBELYDENIS, vervat in de XXXVII. ARTIKELEN. Komt dit Werk zo spoedig niet, als ik gedacht en gy verwacht hadt, te voorschyn; ik vertrouw, dat ik by allen, die de omstandigheden kundig zyn waar in ik eenen geruimen tyd verkeert hebbe, ligt ver-schooning zal vinden. Zedert de uitgaave van het eerste Deel behaagde het den Grooten Herder zyner Schaapen de Beroeping van STEENWYK op my te doen vallen. Ik zag en ondervond in die Beroeping zo veele staande blyken der Godlyke Voorzienigheid, dat ik dezelve volvaerdig, in des Heere vreeze, met blydschap aannam. Hier komende, vond ik terstont handen vol werks. Eene groote Gemeinte,