

zoo kostelijk uitlegt: „Geef ons eerstelijk, dat wij U recht kennen, en U in alle Uwe werken, in welke Uwe almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlyk schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook, dat wij al ons leven, onze gedachten, woorden en werken alzoo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwille niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worde.”

Niet in de allereerste plaats dus een Hoogeschool om onzentwil, maar eene beoefening der wetenschap, opdat wij in dien weg mogen verkrijgen, wat wij van den Heere bidden, namelijk: de kennis van Zijn Naam, opdat die Naam geheiligd worde.

Daarvoor moeten ook en vooral mannen gevormd worden, die, aan onze stichting voorbereid, de bekwaamheid verkrijgen om duidelijk te doen uitkomen, dat al wat leeft, dat al wat bestaat, den Koning der koningen toebehoort en tot taak heeft, dien Koning te eeren en te dienen.

De studenten vinden in hun hoogleeraren dan ook hun leiders, die als gidsen hun de paden aantoonen, door hen zelf bewandeld. Daarom moeten niet alleen de studenten met groote nauwgezetheid voor Gods aangezicht zich op hun studie toeleggen, maar is het ook zoo onmisbaar, dat voor de hoogleeraren een voortdurend gebed opga, dat zij steeds meer en meer worden bekwaamd om bij hunnen arbeid het hoogste doel, de heiliging van Gods Naam, te bevorderen.

Zoo, maar ook zoo alleen, zal onze Vereeniging, zal hare Stichting land en volk ten goede komen. Daarom moet zij blijven vasthouden aan de Gereformeerde beginselen.

Zal dit zoo blijven?

Ja, zoolang het den Heere behaagt onze Stichting te gebruiken als Zijn instrument. En dan is het bemoedigend, dat wij dat ook dit jaar mochten ondervinden. De Heere heeft ons ten goede gedacht.

Ten goede gedacht. Nog is de band tusschen de Vereeniging en hare Stichting hecht en sterk, en is de liefde van leden en begunstigers onverzwakt. Meene men niet, dat ook dit buiten God omgaat. Hij is het, en Hij alleen, die deze liefde schonk en haar onderhield.

Deze liefde kunnen wij niet missen. Want zonder haar zou het gebed ophouden, zouden onze samenkomsten verminderen, zou de Vrije Universiteit, in Gods kracht door Zijn volk opgericht, worden losgelaten. En al zou het haar dan ook nog niet aan geld en aan mannen ontbreken, en het aantal studenten niet