

*Deze oratie is wel reeds uitgesproken den 20sten October 1926, maar toen nog niet in het licht gegeven. Ten gevolge van persoonlijke omstandigheden van onderscheiden aard, had ik aan de voorbereiding geen voldoende zorg kunnen besteden. Van uitstel mocht echter geen afstel komen. Wel waren de beslommeringen, aan het rectoraat verbonden, voor het brengen der oratie in definitieven vorm niet gunstig. Ook nu nog kost het mij moeite ze uit handen te geven, zoo had ik nog gaarne het eerst in dezen zomer verschenen derde deel van Dr. de Visser's „Kerk en Staat” doorgewerkt, maar ik meen, dat zij althans het licht gezien moet hebben, wanneer ik — hetgeen ik op Woensdag 21 September hoop te doen — de rectorale waardigheid aan mijn opvolger overdraag.*

A. G.