

5 Ten eerste

6 Neerslag

**Reportage 10 Het geheim van de zwoele 06-stem**

"Zangers laten zich niet graag in de keel kijken", aldus een KNO-arts die het menselijk stemapparaat bestudeert. Antwoord op de vraag waarom Pavarotti een sjaal draagt en Joe Cocker rauw klinkt.



**Interview 14 Patricia de Martelaere**

"Het onderscheid tussen interpretaties en hoe de dingen zelve zijn mag nooit uit het oog worden verloren. Dat besef maakt mij huiverig voor om het even wat ik zeg." Een gesprek over wetenschap, filosofie, kunst en de ongrijpbare werkelijkheid.

**20 Neerlands landschap**

Brabantse vennen

**22 Van nature verkeerd**

Wetenschappers zijn het er inmiddels over eens dat homoseksualiteit geen kwestie is van vrije keuze. Maar over de vraag hoe de biologie de ene mens wel en de andere niet homoseksueel maakt, wordt nog gedebatteerd.



**26 Brands**

Nutteloze kennis

*Themakatern*



**27 - 50 Opmars van de onzin**

**28 Ridders van de ratio**

Pseudowetenschappers worden serieuzer genomen dan ooit. Het publiek omarmt het zweverige gedachtengoed, tot schrik van 'echte' wetenschappers. De hoeders van de ratio lijken echter niet opgewassen tegen de verlokkingen van het ongrijpbare.

**35 Uitstellen maar, die operatie**

"Oei, even wachten. Ik moet even overschakelen van gezondheids-aura naar gemoedstoestand-aura."

**36 De stilte van de scepticus**

Het verschil tussen een skepticus en een scepticus is die tussen een doos vol schatten en een koelkast vol etenswaar. Die schatten blijven een leven lang gekoesterd, van de koelkast wordt achteloos gebruik gemaakt.

**40 Samplen in de paraculturele supermarkt**



Wie rationeel denkt, gelooft niet in wonderen. Maar de consument van het paraculturele aanbod doet allebei. Want wonderen bestaan, soms, een klein beetje.